

1902. Indskud	200.00
Septbr 29	
1903	
Januar 31 Renter pr 3/12 02	2.06
	202.06

Eskildsgade 7

M.P.Dams første Bankbog

Omkring årskiftet 1900 følte Aakirkebys borgere at tiden var moden til at man også fik en rigtig bankvirksomhed udover den sparekasse man allerede havde. Udviklingen gik efterhånden så godt indenfor Handel - Industri - Håndværk og Landbrug at det var nødvendig om man skulle klare sig i konkurrencen med de andre købsteder på Øen.

Et udvalg blev nedsat og den 7 juni 1902 startede man virksomheden AAKIRKEBY HAANDVÆRKERBANK fra lejede lokaler i Eskildsgade nr 7, foreløbig dog som et andelselskab

Den første bestyrelse, som også var dem der formede de første indlansregler var : L.Andreasen, C.Leonhart Carlsen, Martin Dam, H.K.Engell, A.P.Ipsen, M.Kjøller, L.L.Mejdahl, M.F.Møller.

Gik man ind ad hoveddøren fra gaden kom man om man drejede til højre ind til Chr. Rasmussens Barber og Frisørsalon og valgte man døren til venstre blev man modtaget af Bankens venlige personale.

I 1911 omdannedes andelselskabet til aktieselskab, og banken købte ejendommen.

1926 flyttede barber Rasmussen op i Damgade 4, og hans lokale blev under en stor ombygning slået sammen med bankens til direktørkontor til Niels Nissen Petersen.

Han havde allerede siden 1921 i forening med fabrikant H.J.Jensen og købmand A.P.Henriksen dannet bankens direktion.

Men da han efter valget 1.4.1929 blev valgt til byens borgmester, så blev han også 1.8.1929 udnævnt til administrerende direktør.

19.6.1950 købte Banken ejendommen Torvet 3 og 5 med henblik på at ombygge den til bank og præsentere virksomheden mere synlig i byens liv. Hvad der var tendens til at banker på den tid gjorde over hele landet.



Arkitekt Knud V. Barfoed blev sat til at udarbejde tegninger, lokale håndværkere til at udføre arbejdet, og den 14 december 1957 indvies bygningen indeholdende Store gode banklokaler i midterpartiet, og politistation i veste ende samt sagførerkontor i østre ende, samt 2 lejligheder i loftsetagen.

Desværre nåede bankdirektøren ikke at få glæde af de nye omgivelser hvis skabelse han ivrigt havde fulgt. Han døde 30 december 1957.

Og Kaj Nielsen blev udnævnt til bankdirektør. Han arbejdede ivrigt sammen med Neksø og Svaneke om at slå sig sammen med Aakirkeby. for at danne en fælles bank BORNHOLMERBANKEN Hvilket skete i 1965

I juli 1967 var så alle 13 afdelinger af de bornholmske banker og deres afdelinger sluttet sammen idet Bornholms låne og diskontobank også tilsluttede sig med direktør Kaj Nielsen som leder..

I Aakirkeby afdeling blev Karl Møller daglig leder og senere Mogens Aggerholm. Og håndværkerne måtte i gang på stilladser for at opsætte nye skilte på facaden.

BORNHOLMERBANKEN

Mandag den 10 februar 1992 blev BORNHOLMERBANKEN i Rønne af finans-tilsynet erklæret Konkurs og lukket, og min dejlige aktiepost som jeg i mange år havde været så glad for, og som jeg for kun en måned siden havde bogført til kursværdi 100.000 kroner på selvangivelsen til skattevæsenet var pludselig værdiløs - PIST VÆK-LIGE som for mange andre af øens borgere.

Men allerede den 10 februar kl. 12¹³ kunne Sparekassen BIKUBEN byde velkommen i de samme lokaler, de havde nemlig overtaget Bornholmerbankens videre drift og forpligtelser for 50 millioner Og stort set med det samme personale.

Dog blev den administrerende direktør Søren Andersen fritaget for flere underlige dispositioner. Som da han forsøgte at støtte en fabrik i Kina for fremstilling af cykler.

Altså fik Aakirkeby borgerne igen bevær med at passere banken da håndværkerne måtte igang med at ændre skiltningen og farvenuancen Altså stilladserne måtte op igen.

De 13 Bornholmerbankafdelinger



Bikuben

Neksø-Pedersker-Snøgebæk-Årsdale
Svaneke-Aakirkeby-Lobbæk
Bornholms Låne & Didkontokasse i Rønne
Allinge-Gudhjem-Klemensker-Tejn-Østermarie



BG Bank
Aakirkeby Afdeling
Torvet 5
3720 Aakirkeby
Telefon 45 12 07 50
www.bgbank.dk

3. april 2007

Depot 3009495320
Opbevaringsdepot

I år 1997 måtte byens håndværkere igen igang med at ændre skiltene og de indvændige lokaliteter i bankbygningen. Bikuben og Postgiro var nemlig fugioneret til BG- Bank.

Banklokalet blev delt op i en afdeling for postekspedition og en for bankeekspedition. Budstue og pakkefordeling kom til Brovangen idet det tidligere posthus blev solgt. til anden anvendelse.

Danske Bank

17 oktober 2007 modtag samtlige husstande, kontorer og butikker i Aakirkeby meddelelse om at Aakirkeby posthus flytter 47 meter mod vest til en afdeling

af Super Spar. og postkassen flytter fra Aakirkeby posthus til indgangen til Super Spar. BG banken er nemlig overgået til ledelsen af Danske Bank

Nu troede byens borgere at bankvæsenet i Aakirkeby endelig var ved at komme i en rolig solid gænge efter rationaliseringer og personaleindskrænkninger.

Men nej for omkring 1 december 2012 blev det bekendtgjort i TV 2 og Bornholms Tidende at Danske Bank fra 15 .12.1012 ville lukke deres Afdelinger i Aakirkeby og Allinge og samle deres nødvendige personale i Rønne Afdeling.

Og så vil man også indføre Gebyr For at få udført bankforretninger. Ligesom man ved starten af ANDELSKABET AAKIRKEBY BANK skulle indbetale en Andel for at komme med.

I dag må vi også regne med busbillet til Rønne om vi vil have en samtale med vor bankrådgiver,

Danske Bank

Danske Bank
Aakirkeby Afdeling
Torvet 5
3720 Aakirkeby
Telefon 45 12 07 50
www.danskebank.dk
14-12-2012 13:27:02

Hoved på skrivelse til mig på
Aakirkeby Afdelings
sidste arbejdsdag

Jeg har altid synes der var en egen charme ved at besøge banken. Da jeg var barn sendte min far mig ofte afsted for at ordne små bankforretninger som f. eks. veksle store penge til skillemønter til brug i butikken. Det kunne også være for at indsætte noget af bagerbutikkens og landturvognens omsætning.

Stolt skred jeg så ned ad gaden med bankbogen og pengene i en lille lædermappe som jeg tatkrammet holdt ind til kroppen..Indholdet afleverede jeg ind gennem ekspeditionshullet i glasvæggen der omkrandsede kassedamen. Hun eftertalte pengene og lagde dem i kassen medens en assistent hentede bogen over til kassereren, der sendte bogen over til fuldmægtigen der fik eleven til at bære den over for påtegning hos bogholderen og endelig tilbage til kassedamen, der tilkaldte mig som under det lange forløb havde siddet ventende på den lange bæk og beundret de smukke træpaneler langs væggene. Jeg fik bogen og eventuelt penge - ned i mappen og hjem.

Da Poul Andreasen var den der passede kassen fik vi ofte en snak om mønter, og han sørgede for når der kom nye at han havde lagt nogle til side til mig så jeg kunne lave mig en lille samling. Denne lille service har hans efterfølgere fulgt. Men hvordan skal det nu gå, hvor det hele skal være med dankort og maskiner og der ikke er nogle venlige kassedamer til at fortælle om nye mønter.

AK - JA det er ikke kun en floskel når man taler om de gode gamle tider, Hvor man gav sig tid til arbejde og kunne komme hinanden i møde med venlighed uden ekstrabetaling.

Kun en gang har jeg været sur, når jeg er gået hjem fra banken. Det var da jeg var blevet færdig med min eksamen til ingeniør/at jeg fik den tanke jeg måtte se at få mig noget arbejde. Jeg spekulerede på at jo kunne starte mit eget murermesterfirma udfra min fars cementstøberi som lagerplads for stilads og materialer. Der var jo meget arbejde igang i de tider, og meget nyt var i støbeskeen med skolebyggerier og alderdomshjem,

Så jeg henvendte mig derfor til banken og bad om at få en samtale med direktøren
Jeg blev modtaget af bogholderen, der rydmygt bankede på dørkarmen ind til direktørkontoret. Her blev jeg modtaget af direktøren N. Nissen Petersen der tronende sad på den ene side af værelsets eneste skrivebord. Han bad mig tage plads på den anden side.
" og hvad vil du så " Jeg forelagde mit ærinde supleret med et af mig udarbejdet budget. Jeg sagde at gennemførelsen af min plan var at jeg kunne opnå en Kassekredit på 200.000 kroner
" Er du rigtig klog og velforvaret, Det kan du ikke få "
Og et yjeblik senere var jeg sat udenfor døren Jeg måtte prøve noget andet Og det har jeg gjort og det er faktisk gået godt uden at ty til brug af kassekredit.
Senere har jeg endda som repræsentant i Landhypotekforeningen for Danmark kunnet hjælpe banken med at hjælpe deres Kunder.



Da manufakturhandler Stie Jensen i 1957 lukkede sin forretning på TORVET i Aakirkeby så overtog ANDELSBANKEN i Rønne lejemålet. Her indrettede de lokalerne til bankformål og opstartede en afdeling med Rudolf Pedersen som afdelingsbestyrer. Han var somtidligere Aakirkebybo- (søn af murermester Thomas Pedersen) - kendt i området. Og ret snart var afdelingen i god gænge.



I 1964 overtager ANDELSBANKEN ejendommen STOREGADE 5 der i folke-
munde blev omtalt som ROSENBORGHUSET idet det i stil mindede om
Chr.IV'S ROSENBORG. Denne bygning rev man ned og på grunden opfør-
te man ny bygning af færdigstøbte betonelementer i nutidens stil
til brug for bankvirksomhed i stueetagen og lejlighed til afdelings-
bestyreren på 1.sal.

1 januar 1990 sluttedes samlingen af de 5 sparekasser i Svaneke,
Neksø, Aakirkeby, Rønne og Gudhjem sig sammen med Andelsbanken og
Privatbanken i København og dannede UNI-BANK.

Da der så kun var brug for en ekspeditionsfacilitet i Aakirkeby
så afhændede man Andelsbankens bygning i Storegade 5 til møbel-
handler Ernst Madsen, som ændrede bygning til salg af HTH køkken-
elementer.