



Hans Jørgen Bech, eller som han i daglig tale blev omtalt H.J.Bech, blev født som landmands-søn i Aaker den 23 marts 1880.

Hans hu stod dog ikke til landmandslivet, så som 19-årig blev han snedkersvend og arbejdede som sådan, indtil han i 1910 løste næringsbrev som snedkermester.

I 1911 erhvervede han ejendommen Eskildsgade 5, der allerede var opført i 1900 som beboelse. Og her opførte han i gårdspladsen bag hovedhuset, en 10 fag lang toetages værkstedsbygning, hvorfra han så begyndte at drive sin nyetablerede snedkerivirksomhed.

Han gik med liv og sjæl op i sit håndværk, og søgte flere gange videreuddannelse ved kurser på Teknologisk Institut i København.

Han gik ivrigt op i håndværkets og sine kollegers stilling i samfundet. Han var bestyrelsesmedlem i Centralforeningen for snedkermestre på Bornholm, og gled over som bestyrelsesmedlem i Foreningen af Murer-, Tømrer og Snedkermestre på Bornholm, da denne blev dannet i 1934, hved at de tre foreninger blev sluttet sammen. Her kom han endda i forretningsudvalget sammen med tørmester Ernst Andersen (formanden), Og næstformanden murermester Albert Andersen. Det at alle tre boede i samme by, mente man gav nærmere mulighed for at drøfte hvordan man kunne hjælpe Håndværket. Trafikbesvær var noget man havde i hovedet i de tider.

Da der i bestræbelserne på at få bedre Licitationsforhold blev indført regulering af tilbud og anmelderpligt, så blev Bech udpeget som anmeldermand for søndre herred. En opgave han med klogskab og myndighed drog omsorg for. H.J.Bech var i mange år delegeret fra Bornholm til Hovedorganisationen af mesterforeninger i Danmarks generalforsamlinger, og i 1960 blev han her belønnet med Diplom og mærke i guld, samt til æresmedlem i lokalforeningen.

Fra 1923 - 1937 var H.J.Bech medlem af byrådet indvalgt af Venstre.

H.J.Bech havde gennem åren forskellige lærlinge og svende til at hjælpe sig på værkstedet, medens hans kone tog sig af at tale med kunderne og sælge spejle og billedrammer inde i butikslokalet ud mod gaden.

I 1929 begyndte Hans Conrad Nielsen som lærling. Han var søn af skrædder Mathias Nielsen i Smedegade og meget musikinteresseret, var i fritiden i forskellige orkestre til baller, og senere gav han også undervisning i musik ( violin og trompet )

I 1930 kom Oluf Andersen i lære. Han var også glad for at spille trompet. Han fik senere møbelsnedkerfirma i Ellekongstræde i Rønne sammen med en kolega Grønbech.

I 1934 var Axel Johnsen i lære. Han var en formidabel stor og god målmand på fodboldholdet. Han imponerede os drenge med at kunne skyde bolden fra mål helt til det andet mål. Og så kunne han klare de kraftige brydere i sværvægtsklassen.

I 1935 var Hans Jørgen Koefoed i lære han spillede violin, og kom som udlært senere til at arbejde hos snedker og violinbygger Konrad Johansen i Kirkegade.

I 1943-1948 var Villy Kure lærling. Hans far var Anton Kure fra Strøby, fra "Lille Soldatergård" som han spøgende plejede at sige. Han var en frisk og god spejderkammerat, og han deltog flere gange, når der skulle spilles komedier og revyer i byen. Til svendeprøve fremstillede han et skabsmøbel med sideskab, hylder og skuffer samt skriveudtræksklap, alt i blank eg.

I 1945-1950 var Hans Larsen lærling. Han lavede et skrivebord i eg som svendeprøve. Det samme havde et par af Bech første lærlinge Aksel Peter Mikkelsen i 1928 og Ernst Funch i 1929 lavet. Funch fortsatte hos Bech i mange år som svend, Villy Kure og Hans Larsen fulgtes ad til Hillerød, hvor de arbejdede sammen i mange år.

H.J. Bech var en sej og gammeldags retskaffen type, bl.a. berettes det. At da hans kone i 50-erne døde, sagde han til nogle der kom for at hjælpe ham "Nej tak, her i huset bær vi selv ud". Og sådan blev det. Han og snedkersvenden bar ene kisten ud og til graven. De havde jo desværre ikke selv nogen børn.

Jeg kan endnu mindes den håndværksmæssige stolthed, der lyste ud af hans ansigt, da han i 1947 kom og afleverede det ovale med hollandsk udtræk fremstillede egetræsspisebord, som mor havde fået far til at bestille, som tak for alt flyttebesværet, da vi flyttede fra Torvet til Cementstøberiet. Jeg spiser dagligt ved det nu.

En dag så mor til os to drenge. "Gå ned til Bech. og bed ham gemme sine snoede ben til mig" Hvad tænkte vi, er hans ben mærkelige. Nej da, hun tænkte på nogle hånddrejede ben, hun havde set på hans værksted, som hun kunne få lavet et kakkelrullebord af. Sådan blev det, og idag kan jeg få rullet eftermiddagskaffen ind på det.

I 1958 solgte Bech ejendommen med beboelsen og værkstedet til snedker THORVALD MØLLER, der i nogle år havde arbejdet som svend hos Bech.

Thorvald Møller, der var søn af savmøller N.P. Møller savmøllen i Aaker, drev virksomheden videre i den samme gode ånd som sin forgænger og opnåede den glæde at få overdraget det store arbejde med fremstilling af de nye kirkebænke til Aakirke, ved dennes restaurering i begyndelse af 1960-erne. Dette blev han meget berømt for, hvilket gjorde ham stolt og meget taknemlig.

I 1973 solgtes ejendommen til handelsmand Poul Arne Hansen, der omdannede den til marskandiserforretning

I 1985 overtog byfornyelsesselskabet Danmark

Den 30 december 1971 døde snedkermester Hans Jørgen Bech, der da boede Birgersvej 7, hvor han i 1958 var flyttet ned.

I disse dage den 22 februar 2010 efter 40 dage med vadvarende sne og snestorme, må vi ikke glemme at H.J. Bech var blandt de første snedkermestre der i 1938-39 begyndte at lave ski af bøg og fyrretræ. Jeg fik mine første bøgetræski fra Bech i 1938 den 12 februar.



I 1895 Overtager snedker Laurits Peter Kofoed ejendommen Eskildsgade 14. Og her lader han bag i gårdspladsen opføre en ~~foetages~~ værkstedsbygning, hvorfra han driver sin snedkerforretning. En af de første opgaver han får er opførelsen af en værkstedsbygning til malermester Johannes Møller på Nybyvej i 1898, jævnfør J.Møllers erindringer.: " Det var snedkermester Nygaard, der lavede vinduer og døre samt porten, og snedkermester Peter Kofoed som lagde loft og gulve. Når arbejdet blev parteret på den måde skyldtes det at jeg havde malerarbejde for begge disse mestre og havde "til gode", murerarbejdet udførtes af Janus Hansen. I 1902 byggede samme mestre også mit stuehus. "

Den 11.07.1927 overtager snedker Christian Hjalmar Larsen snedkerforretningen og beboelsen.

Chr.H.Larsen var født i Allinge 26 januar 1888 som søn af plantør Larsen Klemensker plantage. Han stod i lære i Aakirkeby og blev udlært snedkersvend i 1907, hvorpå han drog til København og bl.a. søgte Teknisk Skole. Vel tilbage til Aakirkeby blev han 27.12.1913 gift med Anna (f.1886 ) halvsøster til bødkermeister Axel Svendsen

Sammen fik de en datter Sigrid, der blev gift med Aage Madsen der havde Dansk-Svensk Stål og Tasso Støbegods i Rønne

og en søn Poul Edvard Larsen, der blev uddannet som gartner og en del år arbejdede på gartnerier i Rønne og Lobbæk, da han blev gift boede han i Haregade, hvor han havde et lille gartneri.

Chr.H.Larsen arbejdede først en del år på Aakirkeby Skæreri inden han i 1927 overtog Peter Kofoeds snedkerværksted i Eskildsgade.

Chr. Larsen var af den velanskrevne gammeldags håndværkertype, der aldrig gik på akkord med sit arbejde for at give sine kunder en så god og reel behandling som mulig.

Han havde samtidig forståelsen for at de unge skulle lære så meget, og følge med tiden som muligt. Således udnyttede han den lærdom, han gennem årene havde erhvervet sig til at oplære lærlinge, og om aftenen at undervise på Aakirkeby tekniske skole. Her startede han allerede som snedkersvend i vinteren 1913-14 med undervisning i geometrisk tegning, projektionstegning og i fagtegning, og han fortsatte troligt i de kommende vinterhalvår indtil 1941-42 som en meget skattet lærer.

Så det var derfor ikke så underligt for mig, at far sendte mig ned til snedker Larsen, da jeg i 1945 skulle have kendskab til projektionstegning for at kunne søge optagelse til Kunstakademiet. Og i løbet af 20 timer ved spisebordet i hr. og fru Larsens stue, kunne jeg, hvad jeg skulle.

Den første lærling Larsen havde efter han i 1927 havde startet som selvstændig mester, var Arne Hansen søn af fru Herbert Svendsen, Han var rødhåret og en meget kendt fodboldspiller i AAIF. Til svendeprøven 13.10.1932 lavede han et skrivebord i egetræ.

Så blev Gunnar Rasmussen lærling. Han var født i Aaker og lavede en dørkarm med beslået dør med krydssprodet parti til svendeprøven den 16.10.1935.

Den 12.4.1938 aflagde Emil Kielerich svendeprøve ved at lave Vindueskarm med 4 krydssprodsede rammer i beslået stand. Emil Peter Munchi Kielerich var født 1918 i Hodsager i Jylland og kom i lære 1.11.1933, efter prøven rejste han igen fra byen..

I 1935 kom Kaj Svendsen i lære, men han flyttede i 1935 til tømrermester Andr. Møller i Bodilsker. Og så blev der plads til at Erhardt Poulsen, søn af cementstøber Poulsen. Da han var handikappet med det ene ben, så slog han sig efter lærertiden på fiskeri med sin egen lille træbåd fra Nørrekås bådehavn. Han døde som 91-årig i 2008.

I 1942 var det Valdemar Sonnes søn Henning Sonne tur. Han fremstillede et flot egetræsskrivebord til svendeprøve, for hvilket han fik tildelt ros. Derefter flyttede han sammen med Villy Kure til Sjælland, hvor de etablerede sig med eget værksted.

Den sidste lærling hos snedker Larsen var Kjeld Kofoed Hansen i 1944-45, hvorefter han gjorde sig færdig på Aakirkeby Skæreri, for så at læse videre til ingeniør og bosatte sig i Stockholm.

Udover ovennævnte havde Larsen også flere forskellige svende. Og så var han en agtet skuemester ved svendeprøver. Samt vurderingsmand i Købstædernes brandforsikring. Han døde 12.3.1959

I 1961 købte snedker Evald Jensen ejendommen og forsøgte at drive snedkerværkstedet videre, men i 1967 solgte han til radioforhandler Uffe Low, byggede om til radioforhandling og reparationsværksted.